

Hoe groot zijt Gij



O Heer mijn God wan-neer ik in ver-wond-ring de we-reld
Als ik be-denken hoe Je-zus zon-der kla-gen tot in de
En als Hem straks een juich-toon zal be-groe-ten, brengt Hij mij



zie die U hebt voort-ge-bracht. Het ster-ren
dood ge-gaan is als een Lam. Sta ik ver-
thuis, hoe heer-lijk zal dat zijn! Dan val ik



licht, het rol-len van de don-der, heel dit heel-al, dat vol is van Uw kracht. Dan zingt mijn
baast dat Hij mijn schuld wou dra-gen en aan het kruis mijn zon-de op Zich nam!—
vol aan-bid-ding aan Zijn voe-ten en juicht mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt Gij!



ziel tot U, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn



ziel tot U, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!

